

Kongevejen 82

Bybakkehus/Kuldegårdshus

Matrikelnummer:

56 Lønholt by, Grønholt sogn - eksisterer ikke længere.

Ejendommen er udstykket i matr.l nr. 56a med adressen Kongevejen 49 og 56c med adressen Kongevejen 56c.

Fotos af ejendommen



Ejere af ejendommen

1. Den 21.4.1900 til **Carl Pedersen**

2. Den 23.10.1895 til enke **Ane Marie Jørgensen**

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Lønholt, 56, 76, FT-1901, D7089

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Ane Marie Nielsen	18351205 E		Husmoder	Jordbruger	Karlebo Sogn, Danmark
Maren Kirstine Jørgensen	18810501 U		Tyende	Syerske	Blovstrød Sogn, Danmark

3. Den 12.8.1859 til **Rasmus Nielsen**, tinglæst 2.3.1864, se også Grønholtvej 84. Han er født 16.5.1829 i Lønholt, Grønholt sogn og død 11.6.1895 i Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Niels Pedersen og Birthe Kristine Thomasdatter, Lønholt, Grønholt sogn. Han blev gift med Ane Marie Jørgensen, som er født 5.12.1835 i Karlebo sogn og død 183.1907 i Asminderød sogn. Hun er datter af Jørgen Peter Kristian Nielsen og Maren Hansen, Karlebo sogn.

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Lønholt By, Et Hus og Parcel, 7, FT-1890, C5946

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Rasmus Nielsen	60	Gift	Husfader	Husmand, Parcellist	Grønholt Lønholt
Ane Marie Jørgensen	54	Gift	Husmoder	Gift Husholder	Karlebo Sogn

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Lønholt By, Kuldegaardhus, 9, FT-1880, C6202

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Rasmus Nielsen	51	Gift	Husfader		Kan ikke Læse Det
Ane Marie Nielsen	43	Gift	Husmoder		Karlebo
Mads Christensen	21	Ugift	Tjenestekarl		Sørup

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Grønholt Skoledistrikt, Lønholt, Et Hus, 112, FT-1860, D5364

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Rasmus Nielsen	31	Ugift	Jordbruger		Grønholt Sogn, Frederiksborg Amt
Birthe Kirstine Thomsen	61	Enke	Hans Moder		Asminderød Sogn, Frederiksborg Amt
Maren Marie Lisbeth Nielsen	22	Ugift	Hans Søster		Grønholt Sogn, Frederiksborg Amt

4. Den 7.8.1823 **Niels Pedersen** fra mor, kongeligt skøde 15.5.1849. Han er født 1790 og død den 9.11.1859 i Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Peder Jensen og Kirsten Jensdatter. Han blev gift med Birthe Kirstine Thomasdatter, som er født 13.6.1799 i Asminderød sogn og død 31.3.1864 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun er datter af Thomas Jørgensen og Elisabeth Pedersdatter, Ravnsbjerggård, Asminderød sogn.

Lærer Rasmus Poulsen fra Lønholt skole har nedskrevet, hvad den gamle møller Bruhn på Skære Mølle har fortalt. Erindringerne ligger på Fredensborg Lokalhistorisk Arkiv. Han har om Niels Pedersen, Birthe Thomsen og deres søn Rasmus Nielsen fortalt følgende:

”Live ved Skære Møllens have ligger et lille sted, som i mange år ejedes af en mand, som hed Niels Husmand og Konen hed Birthe, men kaldes daglig Børthe. Efter Niels Husmand og hustrus død arvede sønnen Rasmus Nielsen ejendommen med alt tilhørende. Gamle møller Bruhn fortæller, at disse mennesker var i besiddelse af en stor arbejdssevne og var i arbejdet fra tidlig morgen til den silde aften.

Niels Husmand havde købt en tørvelod på Asminderød Mose og her tilbragte Niels, sønnen Rasmus og lejlighedsvis også en husmand til hjælp. Tiden fra maj til udgangen af juli med tørvelægning. Alt arbejde i hjemmet påhvilede nu Birthe Husmands og hun sparede sig ikke. Kl. 4 morgen stod Birthe op tog malkespanen på aget og så ud ved skoven og malke og flytte køerne. Når hun kom tilbage havde enten Niels Husmand eller sønnen besørget det hjemlige arbejde: fodre svin, give hønsene æde, skære hakkelse til to heste og lave foder til dagens tønne ild på skorstenen og få davre færdig til Birthe kom med morgenmælken. Det varede ikke længe med at få mælken siet og davren færdig for klokken præcis 6 skulde man køre på tørvemosen. Birthe var nu ene i huset, men middagsmaden skulle være færdig så tidlig, at Birthe kunne få den bragt til det såkaldte Svejsehus kl. 11½, der skulle så sønnen komme hende i møde og afhente den. Niels Husmand var en meget bestemt mand. Kl. 12. skulle spises til middag også tiden fra Måltidets Slutning til kl. 1½ sov alle mand til middag, så drak man kaffe og arbejdet med tørven fortsætter. I hjemmet var Birthe ikke ledig. Kl. 9 formiddag skulle køerne flyttes og vandes, når hun så kom hjem, gjalt det om at få middagsmaden færdig og løbe med den. Birthe gik aldrig, man løb på bare ben.

Om Birthes arbejdskone fortæller gamle møller Bruhn følgende:

Hun kunne bygge, bage, to kloer = vaske, slagte en vædder, kerne smør og gå til Fredensborg og sælge dets, koge middagsmad og bringe den ud til sønnen, som skulle mødes med hende på Svejserbakken, gå tre gange til skoven og malke køer og dag i fritiden sætte en lap på fars gamle linbuxer. Det må jo kunne kaldes en rask kone, men det turde være tvivlsomt, om Birthe ikke har været flere dage om at få disse arbejder udført, men en ting er sikkert 3 gange til malkning og kl. 9 og kl. 4 flytte køerne og ligeledes bringe middagsmaden til rette tid, det hørte til de arbejder, som skulle gøres daglig.

Imidlertid gjorde alderen sin rets gældende og Niels Husmands og Birthe overlod sønnen Rasmus ejendommen med tilbehør også navnet i Husmand. Det gjalt nu om for Rasmus at få en kone, som kunne tage gerningen op efter Birthe.

Rasmus Nielsen var meget bedrøvet over, at moderen ikke kunne bedrive inde og ude som førhen og han tænkte på at gifte sig, men hvor skulle han få en kone, som kunne tage gerningen op efter moderen.

Han – Rasmus Nielsen talte med hr. møller Bruhn om, hvor slemt det var for ham, nu da moderen ikke længere kunne udføre den daglige gerning. Du skulle fri til min kokkepige Marie. Du er ikke narret m4ed hende, hun kan fuldt ud erstatte din moder, sagde møller Bruhn. Tror Hr. Bruhn, at hun vil have mig, udtalte Rasmus Nielsen. Ja- derom kan jeg ikke udtale mig, det må du og Marie selv ordne, sagde møller Bruhn.

Nogle dage efter kom Rasmus Nielsen og fortalte møller Bruhn, at Marie ville være hans kone.

En tid efter holdt de bryllup og Marie blev nu indviet i Familielivets sorger og glæder og dets blev en fortsættelse af den vante levevis som Niels Husmands og Birthe.

I vintermånederne var det for Rasmus og Marie en hviletid. Der var kun at udrette den daglige gerning. Morgenen begyndte med at tænde ild på skorsten og tillave davren. Malkningen af kørerne, skumme mælk, kerne smør. Når Marie ikke havde tid, måtte Rasmus bringe smørret til Fredensborg, hvor det solgtes til familier for 1 mark og 4 skilling pr. pund. I de lange vinteraftener måtte Rasmus karte uld, medens Marie spandt. I det hele var den ene dag som den anden.

Familien havde ingen omgangskreds og holdt ingen selskabeligheder. I kirke kom Rasmus Nielsen og kone kun de tre højtider jul, påske og pinse samt til høstprædikens gudstjeneste, så hermed måtte Vor herre lade sig nøje, mere var der ikke tid til at afse på det sjælelige. Arbejde, spare penge, det var løsenet.

Når foråret kom og jorden var tilsået, så fortsattes tørvelægningerne på Asminderød Mose og Rasmus Husmand fulgte faderens levevis, det ene år efter det andet.

Marie Husmands fulgte tovlige svigermoderens anvisning, og hun blev en god svigerdatter, der i et og alt fulgte den lære, som i årevis var brugt på stedet, nemlig at arbejde, spare penge og i det hele med en hver lejlighed at søge sin egen fordel. At Rasmus Husmand med årene blev en velstående mand mærkedes ikke af nogen, da det sædvanlige sparesystem ikke kunne forandres. Marie Husmands var i modsætning til svigermoderen, hun vogtede sig altid for at nogen skulle komme og sige: dine kører har været løse og gået i sæden i nat. Det nægtedes på det bestemtes. Møller Bruhn har fortalt, når det om sommeren eller i efterhøst, var småt med græsningen på Rasmus Husmands mark, medens der kunne være godt græs på møllerens, så kunne Rasmus Husmand liste sig ned på marken og trække pælene op for at de bedste malkekøer kunne få et godt nattefoder på møllerens græsmark. Møller Bruhn opdagede snart husmandens fif, og når Rasmus var kommen i seng gik Hr. Bruhn hen og kaldte på Rasmus. Rasmus, mølleren kalder på dig, at kørerne er inden på græsmarken. Når Rasmus var falden i søvn, så var han gnaven over at blive vækket, brummede: hvad fejler da, kan man da ikke få nattero. Marie sagde: Ded a mølleren, som står udenfor og sier, at kørerne a enge på hans jord. Je, sae ded nok, at mølleren var ikke i seng ien, ded var fo tile, at de slap kørerne og øjnene.

Rasmus måtte nu nødig han ville op af sengen og trække kørerne ind på sit eget, medens mølleren lo af Rasmus Husmands forstyrrelse af natteroen.

I ca 30 år sled Rasmus Nielsen og hustru ved deres gerning, men i 1892 blev manden angrebet af tuberkulose og efter 3 års forløb døde han den 17. juni 1895. Hans enke gjorde en stor begravelse, som varede i tre dage. Alle de indbudte møde kl. 11formiddag og spiste frokost, som bestod i koldt bord med dertilhørende snaps og bajersk øl, derefter kaffe og kognak. Før kirketid var mange af gæsterne så berusede, at de måtte blive stående ved køretøjerne uden at komme ind i kirken. Efter at følget kom fra kirke spise de til middag med steg, sovs og kartofler. Rigeligt med brændevin og Kognak, så de allerfleste blev berusede, inden de kom hjem. Enken solgte stedet nogle år efter og da hun døde efterlod hun sig 70.000 kr., som uddeltes til arvingerne.

Frederiksborg, Lyngby-Kronborg, Grønholt, Lønholt, et huus, 202, FT-1850, C9398

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i Erhverv: Fødested:

husstanden:

Niels Pedersen	60	Gift	Jordbruger	Her i Sognet
Birthe Thomsen	51	Gift	hans kone	Asminderød Sogn, Frb. Amt
Peder Nielsen	27	Ugift	søn	Her i Sognet
Maren Marie Nielsen	13	Ugift	datter	Her i Sognet

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Lønholt By, et Huus, 128, FT-1845, C3165

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Niels Pedersen	57	Gift		lever af jordbrug	Her i Sognet
Birthe Thomassen	47	Gift		hans Kone	Asminderød S. Fbr. A.
Peder Nielsen	28	Ugift		Søn	Her i Sognet
Rasmus Nielsen	16	Ugift		Søn	Her i Sognet
Maren Lisbeth Nielsen	8	Ugift		Datter	Her i Sognet

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Grønholt, Lønholt, 79, FT-1840, C3812

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Niels Pedersen	53	Gift		Hsmnd	
Birthe Thomsen	49	Gift		Hustru	
Peder Nielsen	17	Ugift		Søn	
Hans Nielsen	15	Ugift		Søn	
Rasmus Nielsen	11	Ugift		Søn	
Maria Nielsen	3	Ugift		Datter	

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Lønholts Bye, et Huus, 25, FT-1834, C7792

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Niels Pedersen	46	Gift		lever af sin Jordlod	
Birte Thomasdatter	36	Gift		hans Kone	
Peder Nielsen	12	Ugift		deres Barn	
Hans Nielsen	10	Ugift		deres Barn	
Rasmus Nielsen	5	Ugift		deres Barn	

5. Den 29.9.1797 Jens Jacobsen, som ægtede enken Maren Larsdatter. Han er født 1767 i Tikøb sogn og død 15.11.1806 i Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af? Han blev gift med forgængerens enke Maren Larsdatter.

De har børnene:

- a. Pernille født 27.9.1797 og død 13.1.1798
- b. Peder-mille, født 1800 og død 20.1.1900

- c. Dødfødt datter 1805
- d. Anne Marie, født 3.4.1805

Frederiksborg, Lyng-Kronborg, Grønholt, Lønholt, , 28, FT-1801, B9207

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Jens Jacobsen	35	Gift	Huusfader	Huusmand med Jord	
Maren Larsdatter	35	Gift	hans Kone		
Inger Kirstine Jensdatter 6		Ugift	deres Datter		

6. Den 17.11.1789 **Peder Nielsen**, flytter øde hus fra Ørbye til grunden. Han er født 1758 i Lønholt, Grønholt sogn og død 30.5.1795 i Lønholt, Grønholt sogn. Han blev knust af en eg, som han var ved at skove og han døde på stedet. Han er søn af Niels Jensen og Sidse Pedersdatter. Han blev gift med Maren Larsdatter, som er født 1766 i Lønholt, Grønholt sogn og død 1.3.1830 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun er datter af Lars Jensen og Else Pedersdatter, Lønholt, Grønholt sogn. De havde børnene:

- a. Inger Kirstine Pedersdatter, som er født 21.5.1792 og død 5.3.1794
- b. Inger Kirstine Pedersdatter, som er født 13.2.1795